

DIT IS ANNE

TRAVEL ♥ LIFESTYLE ♥ PHOTOGRAPHY

Stadswandeling Haarlem

Startpunt: NS Station Haarlem

Eindpunt: KoepelKathedraal

Afstand: ca. 6,5 km

Routebeschrijving:

1. Verlaat het station aan de stadszijde en sla rechtsaf op het Stationsplein. Je kunt ontbijten of wat drinken bij **Westhoff (1)** of bezoek de leuke woonwinkel **Vintage Adventures (2)**.
2. Sla nu linksaf de Kruisweg in waar je even later **Spellenhuis Haarlem (3)** passeert. Vervolg de Kruisweg over de Kruisbrug en loop rechtdoor de Kruisstraat in. Aan je rechterhand zie je **Broekhof, de Slagersdochter (4)**.
3. Even later sla je rechtsaf, de Nassastraat in. Loop deze helemaal uit, steek het Nassauplein over en loop nog verder rechtdoor, waar dit straatje eerst Kraaijenhorst heet en later, na de scherpe bocht naar links, Witte Herenstraat heet. Bewonder het **Luthers Hofje en het Frans Loenenhofje (5)**, die hier vlak naast elkaar liggen.
4. We lopen de Witte Herenstraat verder uit en komen op de Zijlstraat. Kringloopliefhebbers vinden rechts een grote kringloopwinkel: RataPlan. De wandelroute gaat echter schuin rechtdoor, de Korte Zijlstraat door. Aan het einde sla je linksaf op de Raak en even later ga je rechtsaf, het Achterlangs op. Je ziet iets verderop de woonwinkel **HomeStock (6)** zitten. Aan de overkant van Homestock vind je nog een bijzonder adresje: **Raaks Halle (7)**.
5. We lopen de Drossestraat verder uit richting de Gedempte Oude Gracht. De naam zegt het natuurlijk al: ooit was dit een oude stadsgracht. Ooit vormde deze Oude Gracht de grens van de stad Haarlem. Toen het Haarlemmeer gedempt werd, stroomde het Spaarne niet meer zo snel als vroeger en dat zorgde voor onprettige geurtjes in sommige grachten, waaronder de Oude Gracht. Ondanks dat men in die tijd wel wat gewend was, was de stank blijkbaar dusdanig, dat men de gracht maar drooggelegd heeft!
Aan de overkant van de Gedempte Oude Gracht zie je twee schitterende oude geveltjes. Prachtig! Onze stadswandeling slaat echter rechtsaf, tot we een paar meter verderop bij een hele leuke hotspot uitkomen: **Frenchie (8)**!

DIT IS ANNE

TRAVEL ♥ LIFESTYLE ♥ PHOTOGRAPHY

6. Na Frenchie lopen we iets verder door, tot je rechtsaf de Botermarkt op kunt. Een luguber weetje: ooit stond hier het Oude Gasthuis met het bijbehorende Gasthuiskerkhof. In 1576 heerste er een hele grote brand in Haarlem, die het gasthuis en kerkhof vernietigde. In het Archeologisch Museum Haarlem liggen nog botten die hier gevonden zijn. In het boekje [‘Tot op het bot’](#) kun je hier alles over lezen! Op de Botermarkt vind je nu verschillende leuke cafés, waaronder **Café De Gooth (9)**.
7. Als je aan het einde van de Botermarkt linksaf slaat, kom je bij het Brouwershofje. Ook het oorspronkelijke Brouwershofje ging in vlammen op bij de brand van 1576, maar werd herbouwd. Tegenwoordig is het een idyllisch plekje in de stad. De stadswandeling brengt ons echter weer terug over de Botermarkt naar de Gedempte Oude Gracht, die we oversteken. We lopen de Koningsstraat in. Verderop aan de rechterkant zit conceptstore **NYHAVN (10)**.
8. De Koningsstraat komt uit op de gezellige Grote Markt. We lopen verder rechtdoor de winkelstraat Barteljorisstraat in voor een bezoek aan het **Corrie ten Boom Museum (11)** (wel vooraf reserveren).
9. Weer terug naar de Grote Markt waar we linksaf slaan en richting de Grote Kerk lopen. Je passeert nu het bekende **Grand Café Brinkmann (12)**. Van maandag tot en met zaterdag kun je een bezoek brengen aan de Grote Kerk.
10. We lopen langs de Grote Kerk op en slaan dan iets verderop linksaf, de Jansstraat in. Na 75 meter kun je linksaf slaan in de Jansstraat en loop je de **Wijngaardtuin (13)** in. Een oase van rust in de drukke stad!
11. We lopen terug naar de Jansstraat en slaan dan linksaf. Even later rechtsaf, de Lombardsteeg in en aan het einde weer linksaf, de Lange Begijnestraat in. Je loopt nu tegen de **Waalse Kerk (14)** aan, de oudste kerk van Haarlem.
12. We lopen weer iets terug in de Lange Begijnestraat, slaan dan linksaf de Korte Begijnestraat in en komen uit op de Bakenessegracht. Ga hier heel even rechtsaf om een bezoekje te brengen aan het **Hofje van Bakenes (15)**.
13. We gaan weer terug naar de Bakenessergracht en naar de Begijnebrug. Die steken we over, lopen nu rechtsaf langs de andere kant van de Bakenessegracht en gaan dan de eerste links, de Vrouwestraat in.
Rechts zie je eerst de oude Christelijke school in een schitterend pand, en even later de Bakenesserkerk. Ooit stond hier in de 13e eeuw een houten kapel. De toren van de Bakenesserkerk is heel fraai en wordt wel de ‘tweelingtoren’ van de St. Bavo Kerk genoemd. Tegenwoordig is er een kantoor van de gemeente Haarlem in gevestigd.
14. Op Het Krom weer rechtsaf; je kunt even doorlopen naar Teylers Hofje, of anders de stadswandeling volgen en linksaf, de Valkestraat in. We komen nu uit bij het Spaarne. Vanaf deze plek heb je het mooiste zicht op **Molen De Adriaan (16)**.
15. Steek de Catharijnebrug over. Als je de molen wilt bezoeken kun je even later linksaf slaan; de route gaat echter met de bocht mee naar rechts en we lopen de ventweg van het Papentorenvest in. Links zie je de oude **Koepelgevangenis (17)** van Haarlem.

DIT IS ANNE

TRAVEL ♥ LIFESTYLE ♥ PHOTOGRAPHY

16. We vervolgen de ventweg die om de bocht Oostvest heet en komen dan uit bij de **Amsterdamse Poort (18)**, nog zo'n blikvanger in Haarlem.
17. Via de Spaarnwouderstraat en de Burgwal lopen we verder. Let op het schitterende smalle pijpenlaatje op nummer 56 van de Burgwal: wat een fraai pandje! De Burgwal komt uiteindelijk uit op de Lange Brug, vanaf waar je een schitterend uitzicht hebt op het Spaarne met de Grote Kerk op de achtergrond. Een fotogeniek plekje!
18. We lopen een stukje met het Spaarne mee richting het centrum en vinden dan **Bar Wolkers (19)** op de hoek van de Gedempte Oude Gracht.
19. Om de stadswandeling door Haarlem weer te vervolgen, lopen we een stukje de Gedempte Oude Gracht in en slaan even later linksaf, het Groot Heiligland in. Dit is één van de vele prachtige en idyllische straatjes van Haarlem. Aan het Groot Heiligland bevinden zich ook het Frans Hals Museum en Museum Haarlem. Aan het einde slaan de we op de Gasthuisvest rechtsaf. Iets verderop gaan we op de Grote Houtstraat weer rechtsaf voor één van mijn favoriete hotspots in Haarlem: **Hofje zonder zorgen (20)**. Vanuit dit leuke cafeetje heb je een schitterend uitzicht op het Proveniershof!
20. We lopen een stukje terug in de Grote Houtstraat en slaan dan rechtsaf, de **Korte Houtstraat (21)** in. Dit is echt een schitterend straatje en zou het meest gefotografeerde straatje van Haarlem zijn. Op de hoek van de Korte Houtstraat en Korte Annastraat vind je nog een mooie muurschildering. Je loopt vervolgens langs de Nieuwe Kerk. Dit is in Haarlem de eerste stenen kerk die na de Reformatie voor de protestanten gebouwd werd. Kijk een stukje verderop, op het kruispunt Wilsonsplein en Gedempte Raamgracht, even achterom. Het huisje op Gedempte Raamgracht 69 is zó fotogeniek, vooral met de ouderwetse straatlantaarn er voor!
21. Als je het Wilsonsplein verder uitloopt, sla je aan het einde even kort linksaf en steek dan over bij het verkeerslicht, richting de Stadsschouwburg. Een heel bijzonder gebouw, erg mooi!
22. Loop links langs de Stadsschouwburg en steek de Leidsebrug over. Op de Leidsevaart sla je linksaf en even later ben je bij de enorme Sint Bavo Basiliek, ook wel de **KoepelKathedraal (22)** genoemd.

Hoewel de stadswandeling door Haarlem 'maar' zo'n 6,5 kilometer is, ben je ongetwijfeld toch wel behoorlijk wat tijd kwijt omdat er zoveel te zien is. Daarom nog drie tips voor fijne restaurants om je stadswandeling mee af te sluiten!

- Restaurant Table 24 (Oude Groenmarkt 24)
- Erawan Thai Restaurant (Schagchelstraat 13)
- Ratatouille Food & Wine (Spaarne 96)